

## Bài Vè: **Cuộc Chiến Tại Làng Đại Phước năm 1953.**

Tác giả: Nguyễn Kim Quan  
Người đọc: Thiêm Út Hiện  
Bãi-Xan, tháng 02, 1993  
Ngô Thanh Đệ. Chicago 4,1993

Tại đêm mừng tám  
trong lúc tháng tư  
Việt Minh đến khừ  
đầy đàn đầy ngổ  
súng ống lớn nhỏ  
súng mút, ép-em <sup>(1)</sup>  
nghe thoi đả thềm  
tại làng Đại Phước  
sung phong vô trước  
đốt cháy nhà công <sup>(2)</sup>  
cát ngọn lửa hồng  
cháy nhà thông tín <sup>(3)</sup>  
trong mấy chú lính  
bị bệnh một chàng  
ngọn lửa vô gian  
cháy nhà suy nghĩ <sup>(4)</sup>  
cháy nhà "Tám Thũy"  
Cháy nhà "Quần Tông"  
còn dưới mé sông  
cháy nhà nghĩ mát  
ngọn lửa quá ác  
cháy tiệm thợ may  
chú thợ cũng tài  
lấy được bàn máy  
mấy anh chạy đại  
xuống chiếc Nam Tin <sup>(5)</sup>  
đồ xăng cùng kinh  
đốt tàn cháy rụi  
lớp thì lụi hụi  
đi kiếm thầy ma  
lính "Phục" thiệt là  
một tay chiến sĩ  
nhỏ mà có trí  
tả đột hữu xông  
sáng thấy ngoài đồng  
một thầy chết công  
lính "Khánh" tánh nóng  
đánh đập thầy ma

..... (thiếu)  
..... (thiếu)  
thợ mộc thì bị  
trời đập xuống mương  
nghĩ thấy mà thương  
tâm thân nhỏ nhít  
dầu bị nhiều ít  
ráng chịu cho quen  
thiên hạ họ khen  
bị đòn không khóc  
chàng "khùng" nói dóc  
bị bắt mất rồi  
"Bà Búa" thương ôi  
kiếm con không được  
Việt Minh khát nước  
kêu tiệm mở ra  
cô-táp nước trà <sup>(6)</sup>  
la-de xá-xị  
chủ tiệm cũng bị  
đôi lời dọa hăm  
hao tổn bạc trăm  
mà nhà khỏi cháy  
sáng ngày coi lại  
máu đổ đầy đường  
ra chôn chiến trường  
nhất sanh nhất tử  
những điều lành dữ  
kể lại nghe chơi  
sơ lược ít lời  
không thêm không bớt

\*\*\*\*\*

Bây giờ nói trót  
qua Đức-Mỹ thôn <sup>(7)</sup>  
"Bảy Non" hết hồn  
tưởng là bỏ mạng  
lớp thì lựu đạn  
lớp thì mọt-chê <sup>(8)</sup>  
cả bót đều ghé  
nhưng không thiệt hại  
đốt tiệm "Hai Đại"  
chẳng còn một xu  
thiệt uống công phu  
làm ăn buôn bán  
thấy đời mà ngán  
nhứt quốc tam vương

hao tổn thịt xương  
đôi bên chiến sĩ  
hai bên đối kỵ  
Pháp đứng giữa coi  
cũng một giống nòi  
mình da xác thịt  
thôi nói ít ít  
cờ Pháp tam tài <sup>(9)</sup>  
ba sọc đỏ dài <sup>(10)</sup>  
huỳnh kỳ Bảo Đại  
cụ Hồ thì lại  
mình đỏ sao vàng <sup>(11)</sup>  
đầu chỉ rõ ràng  
tam vương nhất sắc <sup>(12)</sup>

Nguyễn Kim Quan  
(Ô. Chín Cụt)

### GHI CHÚ:

- 1- Súng Mousketon, súng trung liên FM (Fusil Mitrailleur)
- 2- Công sở
- 3- Trạm Thông Tin
- 4- Chỗ tạm giam tội nhân trước khi giải đi toà để xử
- 5- Chiếc đồ máy mang tên Nam-Tin
- 6- Thuốc lá hiệu Cotaple
- 7- Xã Đức-Mỹ
- 8- Súng cối Mortier
- 9- Lá cờ tam sắc của Pháp (xanh-trắng-đỏ)
- 10- Cờ vàng với ba sọc đỏ của chính phủ Cộng Hoà
- 11- Cờ đỏ sao vàng của chính phủ Cộng Sản
- 12- Ba chủ nghĩa có cùng một màu cờ (vàng)

